

Människor jag äger I

Oscar Wilde

I dessa svartsjukans tider skall man väl inte uttala ett endaste namn som man har i sin ägo men jag vidhåller att jag äger:

Aschenbrenner inte.

William.

Aronowitsch.

Mycket.

Cullberg.

Danserskan.

Icke.

Ek mycket.

Kåks likaså.

Särskilt hans målningar.

En del streck likaså.

Pallarp.

Icke underhållaren.

Utan den förnämste representanten för vår konstnärskår äger jag mycket väl.

I sinnet.

Baertling, min mamma, soppåsar, tant Nora, en och annan häst, tjugo elever minst, mina barn äger jag till hull och hår och alla mina gamla män inklusive deras fruar.

Jag äger en och annan kung ur historien.

Och framförallt Lars Forssell som har skickat mig tre ovärderliga paket som jag skall beskriva i ett kommande avsnitt.

Östen Sjöstrand har jag kämpat för att äga i tusen år och Stig Larsson är icke att förakta.

Fortfarande nämner jag inget om Lars Nittwe,

Olle Granath och den där tredje som alla vet

vad han säger men ingen förstår hur han får plats

med dessa obändiga ord i sin mun.

Han har ju så liten skalle!

Själv står jag till förfogande för alla!

Marie-Louise De Geer Bergensträhle
13.12.87

Människor jag äger II



Sa jag Lars Forssell igår.
Jag äger honom inte helt och hållet.
Aftonbladet äger jag helt.
Varenda sida.
Sporten mest.
Jag äger en elev vid namn Elisabeth Oscarsson
och en annan vid namn Per Svensson.
Jag äger också mina kollegor KG Nilsson och den
vetgirige Hans Viksten.
Särskilt honom äger jag.
Och hans vackra fru.
Deras fina våning.
Med alla tavlor i.
Det äger jag.
Likaså den mat de äter och de samtalsämnen de
har i sina huvuden.
Jag äger vaktmästarnas kur på Fredsgatan och
de bilar politikerna åker i till sina möten på
Rosenbad men där är kanske klivet från människa
till sak för långt.
Jag återgår alltså till att beskriva människor
jag äger:
Ohrlander äger jag icke.
Jacob Dahlin äger jag icke.
Totte Wallin äger jag icke.
Jan Braszda äger jag icke och Nils Åke Häggblom på
Operan äger jag särskilt när han sitter.
Jag äger folk som fjärtar under kjorteln och folk
som målar för hand.
Jag äger bitar av mitt eget huvud.
I övrigt står jag till förfogande!

Marie-Louise De Geer Bergenstråhle

14.12.87

Människor jag äger III



Jag äger:
Sören Brunés.

Icke.

Hans fru.

Ja.

Lars Norén.

Ibland.

Jag vet inte förresten.

John E. Franzén skulle jag i alla fall vilja.

Enno Hallek en kollega i förbifarten vet jag faktiskt inte om jag äger och en annan kollega vid namn Kjell Strandqvist har ett mycket skojigt utseende.

Alla deras fruar äger jag.

Jag äger min granne fru Ramberg och jag äger Walter Fuchs, min älskade far.

Jag äger Jan Malmsjös tunga och Leif Zerns fula läderslips!

Jag äger Alf Thoors ena käpp och bitar av Björn Nilssons mage.

Ni vet redaktören på Expressen.

Det är den magen jag talar om.

Jag äger vidare: Johannes Brost, Gudrun Brost och alla de som dessa personer talat med det senaste halvåret.

Om de nu talat om annat än knark!

Själv har jag hållit huvudet kallt och som alltid försökt att klä mig efter situationen.

Håll till godol!

Här är jag!

Marie-Louise De Geer Bergenstråhle

15.12.87

Människor jag äger IV



Jag får många brev där folk undrar hur många människor jag egentligen äger!
Vissa har ju bara hunnit gifta sig två gånger och äger knappt dem!

Är jag vän med alla?

Lars Holmqvist på Malmö-TV är jag inte vän med och min älskade är jag oftast ovän med och mina närmaste talar jag ofta inte med på veckor!

Vadan denna vänskap?

Jag har tänkt ägna mig åt den i graven!
I graven har jag redan placerat ett långbord där vi ska kunna sitta i lugn och ro och äta och dricka och titta varandra djupt i ögonen till dess vi faller under bordet av fylla och för mycket av allting annat!

Tills dess:

Lars Hillersberg är en vän.

Likaså Jan Hannerz med hans rakklippta maka.

Min doktor.

(Jag vågar här inte nämna ett namn för då dör jag.)

Vidare: Björn Lövin, Klas Andersson på Folkets bio, Ingela Malmer, Förlåt Romare, Bejemark, Icke Håfström, jag menar i privat ägo, Ulf Linde äger jag till minsta hårstrå, likaså Torsten Bergmark innan han blev ung.

Sigvard Olsson äger jag mellan klockan sex och åtta en dag i veckan och eleverna Stenborg, Nordström och Gyllenhammar.

Sissel Wiboms ord äger jag och några penslar tillhörande eleven Jan Hietala.

Dessa kunniga personer.

Själv har jag just bestämt mig för att verka intresserad av allt!

Så, skriv mer!

Marie-Louise De Geer Bergenstråhle

16.12.87



Människor jag äger V

Tomas Boman
Ernst-Hugo Järegård
Öyvind Fahlström
Bernhard Kirchenbaum
Jan Svenungsson

Fredrik Jacobsson, Lennart Mossberg, Henrik Samuelsson, Anders Ek, Lena Granhagen, Johan Bergenstråhle, Sunniva Mc Alinden, Ingvar Hirdwall, jag har sagt Baertling men säger det igen ifall någon inte köpte det numret av tidningen så att just det ägandet gick fram!

Alltså också Olle Baertlings fru!

Den förtjusande rödhåriga Lisa Baertling med den svarta baskern på svaj!

Henne äger jag och särskilt hennes röda läppar när de druckit av en kopp svart kaffe.

Jag äger Mondrian och den snedbenade Arne Ruth på Dagens Nyheter!

Jag äger i högsta grad poeten Magnus William-Olsson för hans bisarra skrivelser om ordets betydelse för den hela historiens sammanhang!

Ägde jag icke Axel Liffner förut och Stig Claesson!
Dessa livsandar!

Och jag.

Ett ensamt huvud . . .

Öppen för allt . . .

Marie-Louise De Geer Bergenstråhle
18.12.87

Människorjag äger VI



Dessa män i akademien!
Likt en stor polisstation.
Dras jag till brottet som en av dessa lumpna
förbrytare.
Men.

Jag gör något fel.
Jag utser brottet sedan straffet en gång blivit
utfört.
Konstigt.
Det är väl det som gör en till brottsling.
Om man vill ha en bedövningsspruta för att inte
känna av det där spännbältet som kommer på när
strafftiden börjar.

Jag skriker ut de sista resterna av ägande:
Mondrian, Beckett, Jönsson, Fuchs, Wigert, Jan-
son, Jogstam, Aspillaga, Carlén, Fürst, vaktmästa-
re Grönlund, mannen bakom disken i Östermalms-
hallen.

Fisk alltså.
Han som lovat rösta på mig när jag skall bli kul-
turminister!
En röstsedel skall nämligen tryckas.
Just på denna sida.

Jag känner förresten också Örjan Ramberg och
har en gång hälsat på Jarl Kulle.
De ägde jag långt innan de kom in i rummet.

Lars Forssells paket skall jag berätta om
i morgon!

Marie-Louise De Geer Bergenstråhle
19.12.87

Människor jag äger VII



Det är bara jag.
 Som har träffat Lars Forssell.
 Och sedan fått tre paket av honom.
 Innehållande elva böcker av Gunnar Björling.
 Där Gunnar Björling skriver om hur glad han är
 att ha träffat Lars Forssell.
 Särskilt innan han gifte sig!
 Det är bara jag som gått till posten och löst
 ut dessa paket.
 Och sedan har dem hemma.
 Och jag kommer att skriva av varenda rad.
 För att sedan blanda det med det bästa av
 Östen Sjöstrand!
 Och givetvis sända en tacksam tanke till aka-
 demiledamot arton.
 Eller var det sjutton.
 Elva har jag bespetsat mig på själv.
 Efter det att mandatet till kulturministeriet
 gått ut!
 De vänner jag ännu inte nämnt kommer att nämnas
 i följande vecka på det naturligaste sätt i
 mina samtal.
 Jag glömmer icke en enda jag äger!

Marie-Louise De Geer Bergenstråhle

20.12.87